

Speciale dank aan alle leraren....die in deze bijzondere tijd klaar staan om het onderwijs voortgang te laten vinden!

Tijdens de corona-crisis schrijft Arie de Bruin dagelijks een gedicht voor het onderwijs. Er wordt i.s.m. Levendig Uitgever (<https://levendiguitgever.nl>) een boekje van gemaakt met illustraties van cartoonist Len Munnik. Titel: "Het nieuwe normaal". Een prachtig cadeau voor alle leraren en anderen om hen extra te bedanken voor hun inzet... en om deze bijzondere tijd nooit meer te vergeten!

Een gigantische prestatie

Hoy en Teams en Googleclassroom
Skypen en What's app,
samen met mijn klas gevangen
in een World Wide Web.

Ik ben nu Zoom- en Facebook-vaardig
en soms vind ik het zelfs aardig
om zo nu en dan te chatten
met een schermpje vol portretten

voor een pedagogische relatie
reuze handig digitaal
een gigantische prestatie,
iets t   n-dimensionaal.

Want ik mis hun echte snoeten
er is ons iets afgepakt,
ik wil hen lijfelijk ontmoeten
hoe kom ik werkelijk in contact?

't Blijft behelpen met de laptop,
wat er echt speelt weet ik niet,
wie is bang of vindt het spannend,
wie heeft er vandaag verdriet?



De opbrengsten komen ten goede aan een speciaal noodfonds van de stichting Edukans.

De corona-pandemie zorgt wereldwijd voor totale ontwrichting van het onderwijs. In 191 landen zijn de scholen gesloten, bijna 1,6 miljard kinderen kunnen niet naar school, met vaak grote gevolgen. Edukans helpt met partnerorganisaties in diverse landen het onderwijs op de een of andere manier doorgang te laten vinden en ouders en leraren te ondersteunen.

De boekjes kunnen vanaf 1 juli geleverd worden, een mooi cadeautje voor de vakantie. Maar natuurlijk is het ook een mooi geschenk voor het kerstpakket van 2020.

Belangstelling? Mail dan naar ariecdebruin@kpnmail.nl



Ja, ik wil het boekje "Het nieuwe normaal" aanschaffen en hiermee het Noodfonds van Edukans ondersteunen.



Naam :

Organisatie :

mailadres :

verzendadres :

factuuradres :

aantal exemplaren :

Opmerking :

De prijs is € 10,—.

Bij afname van min. 10 ex. wordt 5% korting verleend, bij min. 30 ex. 10% en bij min. 100 ex. 20%

Enkele gedichten die in het boekje worden opgenomen

Het nieuwe normaal

Er zijn heel wat ouders
die in deze tijd ontdekten
dat het kind dat zij verwekten
niet zo hoogbegaafd is als zij dachten
als zij hoopten of verwachtten

na die paar weken
die nu zijn verstreken
en zij aan de keukentafel
sommen hebben uitgelegd
wordt het nu hardop gezegd:

'Ach, mijn kind is wel normaal
maar waar ik soms écht van baal,
dat ik het drie keer uit moet leggen
en dan nog een keer moet zeggen
dat hij beter op moet letten
en er een tandje bij moet zetten.'

Deze tijd is wel merkwaardig
en misschien zelfs absurdistisch,
maar het is toch ook weer aardig:
ouders worden realistisch!

21 april 2020

Een elleboog

Jeremy gaat als een speer
die leert eigenlijk veel meer dan in de klas,
en Emma is ook geen probleem
die werkt thuis beter
dan toen er geen corona was,

bij de meesten lukt het wel
zo goed en kwaad als 't gaat
ik ben benieuwd
hoe iedereen er strakjes voor zal staan,
zelfstandig werken
hebben ze wel geleerd,
er wordt toch iedere dag
weer heel wat gepresteerd

maar bij Giovanni weet ik 't niet
als je dat thuis zo ziet
ik maak me zorgen,
weet je wat
ik ga morgenmiddag langs,
zo maar voor even
dan neem ik gelijk de kans
om hem een elleboog te geven.

2 april 2020

Reacties

- * Ik wil je even vertellen dat ik je gedichten prachtig vind! Ik geniet van hoe je alles zo mooi kunt vertellen en op papier zetten. Inmiddels heb ik ze ook al doorgemailed naar diverse mensen en zal je gedicht 'beroep' morgen opgenomen worden in de wekelijkse mededelingen van de schoolleiding!
- * Dankjewel Arie voor je dagelijkse portie poëzie. Het helpt echt.
- * Die van vandaag stuur ik weer door aan mijn hele team.
- * Ik word blij van je gedichtjes.
- * Wat geweldig leuk dat je ons steeds mails met gedichtjes stuurt in deze tijd! Ik vind ze prachtig!
- * Telkens als ik mijn mail open staat er weer een prachtig gedicht van jou..... Ik ben er heel blij mee.
- * Mooi en leuk geschreven! Heerlijk als tussendoortje tijdens mijn thuiswerkdag 😊
- * Dank voor jouw prachtige dagelijkse opstekers. Ik waardeer het zeer.
- * Er vooral mee doorgaan. Een verademing en rustpunt om te lezen tijdens de drukke werkdagen.

Een sport

De basisschool heeft nu een weekje kunnen wennen
en het VO moet straks nog kleur bekennen

dat wordt nog wat
om pubers in 't gareel te krijgen
en over nut of noodzaak
zullen we maar even zwijgen,
zo'n afstandsregel zal wel snel onbruikbaar zijn
dat protocol zal met zo'n duizend pubers
nauwelijks uitvoerbaar zijn

*Wij zijn op onze leeftijd wel bestand
tegen zo'n virus of bacillen
we gaan wel naar een hangplek
om met elkaar te chillen
en geef die lessen dan maar digitaal
op Instagram doen we de hele dag sociaal.*

*Op anderhalve meter flirten,
daar kun je nog een sport van maken,
hoe moet je nou een meisje gaan versieren
als je niks aan mag raken?*

19 mei 2020

Achterstand

Als je gewoon bent blijven groeien
toen je niet op school mocht zijn,
hoe kan je dan 'achter' lopen
achter wat of welke lijn?

Je hebt vreselijk veel geleerd
allemaal op eigen kracht,
en je deed thuis heus niet altijd
wat er van jou werd verwacht

je hebt op de stoep getekend
je hebt gepuzzeld en gespeeld
het aantal uren uitgerekend
dat jij je niet hebt verveeld

je weet nu dat de wereld
morgen ook weer anders kan,
dat je met wat minder drukte
heel gelukkig leven kan.

Ook al heb je flink gebikkeld
ook al deed je goed je best,
al heb je je snel ontwikkeld,
...je loopt achter op de TEST!

30 april 2020