

DAVID KOMT  
TOCH NOG!

JIJ OOK?!

# HET GEHEIM VAN DE SMID

Ontmoetingsdag over didactiek als christelijke praktijk

10 juni 2022

Onlangs verscheen het boek van David Smith, *'On Christian Teaching' practicing faith in the classroom*, in een Nederlandse vertaling: *'Geloven in lesgeven', didactiek als christelijke praktijk*.

Smith stelt dat de lespraktijk (handelen en houding) de christelijke identiteit zichtbaar kan maken. Daarvoor is bezinning op didactiek en verbeelding nodig.

David Smith komt D.V. juni 2022 naar Nederland en samen met hem willen we op zoek naar het geheim van zijn aanpak. Hoe kun je onderwijspraktijken zo inrichten dat ze de christelijke identiteit zichtbaar maken? Past de (Amerikaanse) aanpak van Smith ook in de Nederlandse context?

We nodigen je van harte uit om op vrijdag 10 juni 2022 samen met David Smith en vele andere onderwijsmensen na te denken over deze vragen. Neem je good practice mee, want er is veel tijd beschikbaar voor ontmoeting en het delen van ideeën. Samen willen we de christelijke onderwijspraktijk doordenken en verder uitbouwen. Welkom!

**Inschrijven:** Wil je op 10 juni erbij zijn? Meld je aan: ga naar de website van Weetwatjegeloofd [www.wwjg.nl/smith](http://www.wwjg.nl/smith). Daar kun je aanmelden en betalen. Kosten: € 40,00. Na aanmelding ontvang je via de email een bevestiging van inschrijving. Bij de prijs zit inbegrepen dat je een exemplaar van het boek 'Geloven in lesgeven' ontvangt, tenzij je dat bij de eerdere aanmelding al hebt ontvangen.

## PROGRAMMA - Vrijdag 10 juni 2022 Greijdanus Zwolle

09.30 uur	inloop
10.00 uur	opening Inleiding door dr. David Smith Inhoudelijke reactie vanuit het PO, VO, HBO en Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit
12.00 uur	lunchpauze met een inspiratieplein voor ontmoeting, reflectie, delen van good practice enz.
13.15 uur	start middagprogramma Doorpraten in kleine groepen Slotdebat met Smith, de co-referenten en de zaal
15.30 uur	sluiting en borrel

